

Training

De leider als instrument

In iedere opdracht is de leider zelf de enige constante, leer je patronen en talenten inzetten in het werken met anderen.

Het onderwijs van vandaag kraakt in al zijn voegen. De opdrachten worden steeds groter; vertragingen opgelopen in de coronatijd, moeten snel ingelopen worden, de resultaten op taal en rekenen moeten beter, de examenresultaten enz.. Dat tegen een achtergrond van grote personeelstekorten en vermoeide schoolorganisaties. De reflex om steeds harder te gaan werken aan oplossingen van gisteren voor de problemen van morgen, hebben het onderwijs op veel plekken uitgeput. De vraag om als mens weer van betekenis te zijn en onderdeel te worden van oplossingen op menselijke maat vanuit de bedoeling, dient zich iedere keer weer aan. De leiders van de toekomst zijn in staat om de mens en het werk weer aan elkaar te verbinden en de essentie van zichzelf te verbinden aan de essentie van de ander.

Bedoeling van de training

In deze training leer je wat jouw patronen (functioneel en disfunctioneel) zijn en hoe je jezelf kunt reguleren als het spannend wordt. We verkennen samen wat je doet als de stress zich aandient en het overleven op de loer ligt. Hoe haal je jezelf dan terug naar de gezonde delen van jezelf? Je lichaam is daarin sneller dan je hoofd. Luisteren naar en contact maken met de signalen van je lichaam zorgt dat je in contact blijft met je omgeving. Je bent zoveel leider van de ander, als dat je leider bent van jezelf. Je eigen instrument is altijd voorhanden.

Locatie

La Vie Meeting Center
Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
Deze locatie bevindt zich in het centrum van Utrecht en is het best bereikbaar per openbaar vervoer

Data

Deze training wordt twee keer aangeboden

Eerste mogelijkheid:
1 december 2022 van 9.00 – 17.00 uur
19 januari 2023 van 9.00 – 13.00 uur

Tweede mogelijkheid:
16 februari 2023 van 9.00 – 17.00 uur
30 maart 2023 van 9.00 – 13.00 uur

Alle trainingen zijn inclusief lunch

Docenten

Marcel Van Zanten, Alwi Euverman,
Jaap Folkersma

Aanmelden

Kosten

€ 850,- (inclusief intake, 1,5 dag training, lunch en coaching tussen de lesdagen)

Opbouw van de training

1. Voorbereiding: de deelnemers krijgen een individuele intake met één van de trainers, we maken dan je leervraag concreet. Met deze vraag gaan we in de training aan het werk.
2. Eendaagse sessie waarin we met elkaar aan de hand van casuïstiek van de deelnemers de onderliggende patronen en het onderkennen daarvan gaan ontdekken. We maken gebruik van de inzichten uit de Transactionele Analyse (TA), het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werken.
3. Je verlaat de eerste sessie met een concreet voornemen onder je arm. Je gaat een aantal weken met je persoonlijke leerdoel aan de slag. Daarbij wordt je door één van de trainers gecoacht, desgewenst in het werk. Dat kan door de aanwezigheid van de coach in het werk, of door het werken met beeldmateriaal van de deelnemer.
4. In de tweede sessie verdiep je je kennis van jezelf en train je de vaardigheid om de signalen van je intuïtie te onderkennen en in te zetten. Je gaat in kleine groepjes met elkaars beeldmateriaal aan de slag. Onder leiding van de trainers leer je in het hier-en-nu jezelf mee te brengen en de ander aan je te verbinden.

Voor wie is de training bestemd?

De training is er voor bestuurders en leidinggevenden in onderwijsorganisaties die willen leren over zichzelf in relatie tot de ander en het systeem. Het ontwikkelen van authenticiteit vraagt om de weg naar binnen, waar je ook weer een nieuwe ontmoeting hebt met jezelf.

Door wie wordt de training verzorgd?

De training wordt verzorgd door Marcel van Zanten, Jaap Folkersma en Alwi Euverman. Marcel is trainer, coach en (interim) schoolleider. Naast zijn werk in het onderwijs, is hij opleider bij 'Het Land Van Rouw'. Jaap is schoolleider, trainer en (beeld-) coach. Alwi is (beeld-)coach, trainer en voormalig schoolleider.

Met zijn drieën vormen zij het trainerscollectief "De Onderwijzers" waarmee zij schoolleiders leren zichzelf in te zetten als instrument. Dat gaat altijd langs de weg van voordoen, samendoen en zelf doen.